



מה עושים העצים? - צומחים

ומה הבתים עושים? - עומדים

... ..

ומה עושה אני? - כלום כלום
מה עושה אני? - כלום
אני? - אני שואל, סתם אני שואל

... ..

הזמן עובר ככה... (ע. הלל)

כלכלת המשפחה מטפלת באנשים ששואלים שאלות. כי כששואלים, מקבלים את התובנה ונעלם החשש.

כשלא עושים כלום, נשאר החשש, הפחד מהלא נודע ואנו לא מסוגלים לנווט את חיינו ☐ החיים מנווטים אותנו ...

החיים הם כמו מסלול מרוצים. כל יום אירועים חדשים שעלינו להגיב להם. זה מתחיל בסביבות גיל 18 כשאנו מסיימים את לימודי התיכון שלנו. עד נקודה זו עוד חיינו בהרגשה שיש שליטה, שלנו או של הורינו. מרגע זה אנו נזרקים למסלול וחיים את חיינו:

לימודים, צבא, שירות לאומי, עבודה, חתונה, דירה, ילדים, בר-מצווה/בת-מצווה, לימודים גבוהים, יציאה לגמלאות

פנסיה

... .. אוופס, גיל 90+ והנה עברו להם 70 שנים כלכליות.



האם בעצם היו לנו הפתעות במסלול החיים? לא !! הכל צפוי וידוע מראש.

ואם במסלול שבו הכל ידוע מראש צריך כיוון והכוונה, על אחת כמה וכמה בשעות משבר ושינוי כגון גירושים, פיטורים או אלמנות חס וחלילה. בשעות קשות אילו אנו זקוקים ליד מכוונת, אוהדת ומסבירה.

אם הכל צפוי וידוע מראש,

מדוע הרבה זוגות/יחידים נתקלים באירועים כלכליים פתאום באמצע החיים?



בואו נשים בצד את ה"אני מסכן" ... "כולם במצב כזה" ... "קשה לנהל כל כך הרבה כסף" ...

כן, זה הרבה כסף ולכן עלינו לעמוד איתן מול האתגר ולנהל את הכסף. כי הכסף הזה הוא שלנו. כסף שלא יבגוד וישמש למי שצריך. ברוך ה' שיש לנו את הכסף הזה. הורח חיינו, ספר או תחביב.



הבה נלמד, צעד אחר צעד, כיצד לנהל את החיים שלנו, כי רק ההבנה תחזיר לנו את השקט הנפשי שחוה אדם השולט בעתידו. בואו הצטרפו אלי לגשר שמעביר אותנו להתנהלות בה אנו שולטים במצב.

במידה ואת/אתה זקוקים לעזרה, שיחת עידוד או יעוץ, אנא אל תהססו [יצרו קשר](#), השיחה ללא התחייבות.

כל אדם הוא עולם ומלואו. ליצור נוחיות ההסבר, התובנות מחולקות לקבוצות ייחודיות. רוב האנשים צריכים לקחת קצת מזה וקצת מההוא. כפי שקורה בזמן יעוץ פרטני.

הקבוצות הייחודיות הם זוגות-צעירים, לפני רכישת דירה, הורים לילדים, הגשמת חלומות ויעדים, באמצע החיים, עצמאי, הכנות לפרישה, מעבר לדיור מוגן, גירושין, פיטורין, אלמנות, מחלקות רווחה.

בכל מקרה שיש שאלה ממוקדת, ניתן [ליצור קשר](#) ואשמח לתפור את התשובה לבעיה האישית שלכם.

צירוף מקרים הוא הדרך של אלוהים להישאר אנונימי. (אלברט איינשטיין)